

"En 't ene woord dat de mens vergeet
is dit : dat de dood pas leven heet."

(F. Mistral.)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
Emma DANEELS

weduwe van de heer
Hector MEIRSSCHAUT

geboren te Balegem op 5 oktober 1883 en god-
vruchtig overleden te Godveerdegem (Zottegem)
op 15 februari 1972, gezalfd met de H. Olie en
de Pauselijke Zegen.

"Als iemand welkom is bij God, is het wel
'n moeder.

Wij zullen allemaal sterven ! Wij weten niet
hoe, wij weten niet wanneer en wij weten niet
waar.... Maar dit is waar : als wij leven zoals
wij willen sterven : in geloof, hoop en liefde
tot God, dan mogen wij gerust zijn, gelukkig
leven en oud worden.

Hoe oud moeder ook is, zolang zij er is, blijft
er altijd een eenheid onder de familieleden.
Immers bij haar zijn ze allen thuis, bij haar
ontmoet men elkaar, omwille van haar worden
kleine geschillen bijgelegd. Daarom is het altijd
een groot verlies voor de kinderen als ze moe-
der zien heengaan.

Ja moeder, plots maar stil en zacht zoals gij
hebt geleefd zijt ge van ons heengegaan, Uw

lang en schoon leven als blijvende herinnering
aan ons achterlatend.

Beste kinderen en kleinkinderen, dankt de
Heer dat ge zo'n moeder mocht hebben, draagt
ze steeds met liefde in uw hart. Moeder blijft
uw moeder, zij zal voor U verder zorgen samen
met vader nu van in de hemel, zegt haar steeds
wat ge nodig hebt, goed als ze was, zal ze voor
U alles verkrijgen bij God.

Beste familieleden en vrienden, dank U voor
al uw zorgen, moge God mild zijn voor U allen.

Slaap wel in Gods vrede nu !

De heer en mevrouw Jules VEKEMAN-
MEIRSSCHAUT,

Dokter en mevrouw Georges MEULENIJZER-
MEIRSSCHAUT, haar kinderen

Jonge heer Paul VEKEMAN,

Jonge heer Guy VEKEMAN,

Juffrouw Annemie MEULENIJZER,

haar kleinkinderen

De families DANEELS, DE GROOTE,
MEIRSSCHAUT en BLAUWAERT,

danken voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem.