

Kristus is ons voorgegaan in de Verrijzenis.



Herinner U in gebed de naam en het leven van

DE HEER

OMER COUSSERIER

echtgenoot van Mevrouw **IRMA LAPAEGE**

geboren te Strijpen op 7 september 1910 en
godvruchtig overleden in het RVT Ter Deinsbeke
te Zottegem op 15 mei 1995,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945

Krijgsgevangene 1940-1945

Vereremerkt met verscheidene eretekens

De families **COUSSERIER, LAPAEGE,**
LEYMAN en HOEBEKE,

danken U oprecht voor uw medeleven
en uw aanwezigheid.

Vader die wij zo beminden, is gestorven. De lasten van de oude dag en van de ziekte heeft hij moedig gedragen en tot op het laatste ogenblik gaf hij blijk van een onverwoestbare levenswil.

Hij was tot in de vezels van zijn hart gehecht aan zijn eigen huis, waar hij zovele jaren gewerkt en gezorgd heeft voor vrouw en kinderen.

Vader kon zo echt genieten van de huiselijke sfeer. Het ouderlijk huis was werkelijk het hart van de familie, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet.

Wij danken God, omdat Hij ons zulke vader heeft gegeven die ons zoveel kansen heeft geschonken om gelukkig te zijn.

Nu zal er een leegte zijn in huis waar moeder de eenzaamheid zal ervaren van vader die gestorven is. Maar dit leed zal in vreugde keren wanneer het geloof in God ons doet bidden met vader die in de hemel is en ons uitnodigt om voor moeder en voor elkander zorg te dragen.

Bemide echtgenote, die zoveel zorgen aan mij hebt besteed, voor wie niets te veel of te lastig was, ik dank u voor uw trouwe liefde van al die jaren en voor uw innige toewijding. Ik blijf over u waken en voor u zorgen.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, hebt dank voor uw hartelijke genegenheid en uw liefdevolle zorgen. Blijft nu meer dan ooit moeders troost en steun en vergeet uw vader niet in uw dagelijks gebed.

Dierbare familie en vrienden, dank ook voor uw genegenheid, vaartwel, tot weerziens bij de Heer en bidt voor mij.