

Op 23 februari 1966 heeft God voor het Eeuwigheidsfeest van Zijn liefde, ten hemel geroepen

Mevrouw

Maria - Zulma CORNELIS

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist D'HAeyer

Zij werd geboren te Lotenhulle, op Lichtmis 1885, verlicht en gesterkt door het sacrament van de zieken en verenigd met Christus in de H. Communie ging zij heen uit dit tijdelijk bestaan.

Ons moeder was een zorgzame vrouw, die een gezonde kijk had op het leven en met stevige hand haar huisgezin beredderde.

Haar lange leven heeft veel zon gekend maar ook veel schaduw. Zij heeft harde tijden meegemaakt, jaren vol kommer, dagen van beproeving en tegenslagen. Bij dat alles bleef zij kranig. Zij was een goede moeder, die bemoedigde, zalfde en in alle omstandigheden het thuis gezellig maakte. Zij behoorde nog tot een generatie die met zeer weinig tevreden was en die met het hoogst nodige blij en gelukkig was.

Heel haar leven heeft zij op God gebouwd en betrouwd. In de storm en de strijd van het leven was God voor haar een veilige haven en het echte geloof een altijd aanwezige reddingsboei.

Het einde van haar leven werd door ziekte getekend. Toch bleef zij tot de laatste uren

bekommerd met wat er rondom haar omging en was zij uiterst gelukkig voor het laatst Christus onze Heer in haar kraaknette woning te ontvangen.

God, wij danken U voor haar rijk-gevuld leven en haar schoon moederhart en wij vragen U welgemeend: „Schenk haar de eeuwige rust”.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



De families D'HAeyer,
CORNELIS,
VAN DE VELDE,
DE SMET,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470