

O Kruis, in uw schaduw rust en hoop ik.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

EMIEL COPPENS

echtgenoot van **Philomene ROMAN**

geboren te Michelbeke, de 27 Januari 1875, en
aldaar godvruchtig overleden, de 23 Decem-
ber 1953. Versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid van de H. Hartbond en andere
godsdiensdige verenigingen.

Heer, Gij weet hoe ons hart lijdt bij het af-
scheid van deze geliefde dode. Gij alleen kunt
onze pijn stillen. Gij zijt de geneesheer in dit
uur van droefheid, leg in onze tranen het licht
van uw troost en leer ons dit kruis christelijk
dragen.

Een goed mens is heengegaan: een echt-
genoot en vader, die alleen geleefd heeft voor
zijn huisgezin. Hij heeft harde jaren gekend: de
zware arbeid ver van huis, maar nooit kwam een
klacht over zijn lippen. Nooit was hem iets te
veel voor zijn gezin, waarvan hij de vreugde
en het geluk was. Alwie hem kende, hield van
hem voor zijn blij en opgeruimd karakter.

Toen de Meester van het leven langs de
ziekte hem verwittigen kwam, aanvaardde hij
zonder klagen zijn ziekbed, stil en gelaten is
hij naar God gegaan, waar hij de beloning ont-
vangen zal voor zijn voorbeeldig leven.

Gelukkige echtgenote en kinderen, die terug
moogt denken aan zulk een christelijke en goede
vader!

Bemide echtgenote: veel hielden wij van
elkaar, in God blijven wij samen leven. Bemide

kinderen: weest de troost van uw beproefde
moeder. Mijn laatste wens is dat gij leven zoudt,
zoals ik u ben voorgegaan. Ik dank u voor uw
zorgen en bidt samen dagelijks voor mij.
Vaarwel, bemide familie. Tot weerziens in de
Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



De familiën COPPENS, ROMAN, DE RID-
DER en VAN LIERDE,
danken om deelneming en gebeden.

Uitg. M. Thomas, Michelbeke.