



Vroom aandenken aan

**Mevrouw**

**Bertha Coppens**

**Echtgenote van de Heer**

**Emile Martens**

Geboren te Haaltert op 9 november 1923 en  
overleden in het O.L.V. - ziekenhuis  
te Aalst op 28 juli 1994, gesterkt door  
het H. Sakrament der zieken.

---

Wij zijn je eeuwig dankbaar, moeke,  
voor al je lieve zorgen,  
je moed en optimisme,  
je eenvoud en genegenheid,  
voor duizend andere dingen ...  
Jij blijft in ons hart voor altijd verder leven.

De laatste uren voor het einde,  
dan wordt die grote wereld klein,  
is plotseling alles onbeduidend,  
tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden,  
verliest zijn glans, verliest zijn zin.  
Maar achter de gesloten ogen  
glanst een gigantisch groot begin.

*Toon Hermans*

Speciale dank aan het verplegend personeel  
van het Wit - Gele kruis.  
De families COPPENS, MARTENS,  
DE COCKER en DE SMET danken U  
voor uw blijken van medeleven.