

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop !



In de vrede van God ruste de ziel  
van de heer

## **Basile COPPENS**

echtgenoot van Mevrouw

## **Elodie BAESKENS**

geboren te Michelbeke, de 15 januari, 1896  
en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 1 april  
1965, gezalft met de H. Olie.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Jarenlang heeft deze goede vader zijn kruis  
moedig gedragen. Hij versfond en beleefde de  
woorden van O.L.Heer : „Wist ge niet dat de  
Meester dit alles moest lijden, vooraleer de heer-  
lijkheid in te gaan ?” „De leerling is niet beter  
dan de meester.”

„Ons vaderland is in de Hemel. Vandaar  
verwachten wij als Verlosser, Jezus Christus,  
onze Heer. Hij zal ons vernederd lichaam herscheppen,  
aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk.”  
(Filipp. 2, 20-21)

„Voor de rechtvaardige is sterven maar een  
frëndal verlaten, om tot het verblijf van geluk  
en vreugde over te gaan.” (H. Baz.)

Heer Jezus, beloon uw dienaar overvloedig  
voor het goede dat hij ons heeft gedaan en voor  
de vele kwellingen die hij, onderworpen aan uw  
H. Wil, geduldig heeft gedragen.

Geliefde Echtgenote, ik dank U voor de in-  
nige goedheid waarmede U mij, samen met de  
kinderen, altijd hebt omringd. Blijf moedig, de  
Heer verlaat niet die Hem liefhebben.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, volhard  
in het gezamenlijk gebed, dan is de Heer in uw  
midden en blijft uw huis een gezegend heiligdom.  
Langs het gebed blijven wij verenigd in de liefde  
van de hemelse Vader.

Beminde Familieleden en goede Vrienden,  
bidt in uw oprechte genegenheid voor de rust  
van mijn ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.



Mevrouw Elodie Baeskens,

Hr en Mw Lucien De Vleeschauer-Coppens en  
kinderen,

Hr en Mw Valère Bauwens-Coppens en kinderen

Hr en Mw Valère Coppens-De Bosscher en kind

De families COPPENS, BAESKENS,

THOMAS en HAEGEMAN

danken U voor de gebeden en  
deelneming in hun diepe rouw.