

Wie in lijden en sterven zich toevertrouwt aan de
Wil van God, ontslaapt in vrede.



DANKBARE HERINNERING

aan de heer

ANDRÉ COPPENS

echtgenoot van mevrouw

MARIETTE BAELE

geboren te Strijpen op 7 februari 1930
en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op Allerheiligendag 1993,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Bestuurslid van de Landelijke Gilde.

Mariette Baele,
Paul en Daisy Coppens-Vincke en kind,
Jacques en Christine Maes-Coppens en kinderen,
Luc Coppens en verloofde Chantal,
De families Coppens, Baele, De Vos en Lamarco
danken U van harte voor uw blijken
van medeleven en gebed.

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
van Strijpen op donderdag 2 december 1993
om 19.30 uur.

Vader, nu ben je thuisgekomen bij de Heer.
Ons doet uw vroeg heengaan pijn.
Het nodigt ons echter uit tot bezinning.
Je leefde intens en gaarne.
Je hield van de mensen en van de natuur.
Je hield van je hof en je dieren,
je was als het ware met de grond vergroeid.
Steeds was je bereid te helpen;
je had aandacht voor elk gebeuren.
Trouw was je liefde voor ons allen.

Stil, liefst ongezien was je lijden.
Moedig aanvaardde je vooral de laatste beproeving.
Het sloeg je niet neer, maar samen met je geliefden
maakte je je gereed voor het ultieme moment.
Zo eenvoudig als je leefde,
zo eenvoudig ging je ook van ons weg.
Je was gereed... alles was volbracht.
In Gods liefde hopen we je voor altijd terug te zien.

Dierbare echtgenote, dank voor je genegenheid en
liefderijke zorgen. Samen zijn we gelukkig geweest,
ons leven was met elkaar vergroeid. Moge je liefde
mij blijvend helpen met een vurig gebed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor je
oprechte genegenheid en liefdevolle zorgen; ik
hield van jullie allen, graag had ik nog langer bij
jullie willen zijn om jullie verder gelukkig te zien;
de Heer heeft het anders beschikt; wees nu meer
dan ooit de steun van moeder en bid voor mij.

Beste broers en zusters, familieleden, vrienden en
geburen, in de omgang met jullie heb ik telkens
opnieuw genegenheid en vriendschap mogen
ervaren. Dank voor alles en betuig mij nog een
kristene nagedachtenis in je eucharistievieringen
en je gebed.

Drukkerij Melckebeke Zottegem