

Ik ga naar het licht, de liefde, het leven!



In dankbaarheid en liefde gedenken wij

ZUSTER ROBERTA

(Mejuffrouw Maria Julia COLPAERT)

Zij werd geboren te Wannegem-Lede

7 januari 1912

Zij werd aan de Heer toegewijd door de

kloostergeloften

1 oktober 1934

Zij ging naar het Vaderhuis terug te Opbrakel

gesterkt door het sakrament van de zieken

9 augustus 1997

De Eerwaarde Heer Directeur.

De Algemeen Overste en de Zusters van
Sint-Franciscus.

De families COLPAERT - VAN DER MEEREN
danken voor uw gebed en medeleven.

Ze was een wijze, diep eenvoudige zuster, gelo-
vend en vertrouwend.

Ze heeft een schoon, goed gevuld leven geleid
als kloosterlinge en trouw familielid.

Vooral mag ze fier zijn op haar lange, vruchtbare
missietijd in Congo.

De zwarte bevolking, vooral de jeugd, lag haar
nauw aan 't hart tot haar laatste dag.

Alle activiteiten, zoveel gebeden en offers, gin-
gen die richting uit.

Daarom was ook de dagelijkse Eucharistie, in de
kapel of langs de luidspreker, haar een blijdschap
en een troost; ze bleef missionaris tot aan haar
dood.

Zoals ze heeft geleefd, zo is ze nu gestorven, se-
reer en mild, rustig in geloof en hoop.

We geven haar rijke leven in Gods handen, dank-
baar om haar vriendschap en haar glimlach die
ons blijft bezielen en ook ons oproept "ja" te zeg-
gen, zoals Maria, in de taak die ons is toever-
trouwd.