

Heb dank, o Heer, omdat Ge ons zulke brave moeder geschonken hebt.

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

mevr. clemence collage

wed. van de heer octaaf thijs

geboren te St.-Maria-Lierde, 10 mei 1876 en er godvruchtig overleden op 5 maart 1965, gesterkt door de HH. Sakramenten van de Zieken en de Pauselijke Zegen «In articulo Mortis».

Het leven van deze betreunde afgestorvene was een leven van zelfverloochening en liefde. Zij was de werkzame en vlijtige vrouw die haren man, in harde en lastige tijden, trouw ter zijde stond, en samen met hem het huis kloek en stevig opbouwde, zichzelf vergeten en anderen gelukkig maken, den man door haar bezorgdheid, de kinderen door echt kristelijk voorbeeld, dat was haar leven, en daaraan is zij heel haar leven trouw gebleven.

Welaan dan kristene ziel, vertrek uit dit dal van tranen en stijf op ten hemel waar vader op uw komste wacht.

De dood is het einde van den arbeid, de beloning onzer beproevingen, de kroon van ons strijden.

H. Joan. Chrys. Beminde kinderen en kleinkinderen, vaarwel, ik laat U in de vreze des Heren, volhardt in dezelve. Bemind elkander en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.



de familiën thijs, collage,
meys en de borre
danken u voor de blijken van
genegenheid en medevoelen
in hun diepe rouw.