

Wees steeds bereid !



Wil in uw gebeden gedenken de ziel van

MIJNHEER

René - Jozef COESSENS

echtgenoot van Mevrouw

Alice FIERS

geboren te Rozebeke, de 15 mei 1913, en schie-
lijk overleden te Strijpen, de 8 maart 1961,
bediend van het H. Oliesel « in extremis ».

Oudstrijder 1940-1945.

Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen. Ons dage-
lijks leven gaat zijn gewone gang, ons werk en
onze zorgen en... plots kent dit alles een einde,
onvoorzien en verrassend. De mens wordt hier
op aarde zo dikwijls bedrogen in de verwezen-
lijking van zijn wensen en verlangens.

Wie had er ooit kunnen vermoeden dat deze
sterke man zo maar opeens aan de liefde van
de zijnen en dan nog zo vroegtijdig zou worden
ontrukt. Eens te meer leert ons dit smartelijk
verscheiden hoe broos en nietig het geluk hier
op aarde is ; elk ogenblik moeten wij bereid
zijn om rekenschap te geven aan onze Opperste
Rechter.

Al wie René kende getuigt van hem dat hij
een goed en christelijk man was, een trouwe,
naarstige huisvader, eenvoudig en minzaam in
zijn omgang en een gediensstig gebuur. Dit alles
zullen wij dan ook nederig en hoopvol aan
Gods mildheid aanbieden en vragen dat de
Heer welwillend moge neerzien op zijn trouwe
dienaar.

Bemide vrouw, te vroeg helaas moest ik u
verlaten. Al is mijn plots verscheiden voor u
dubbel zwaar, leg al uw zorgen in Gods vader-
hand. Hij zal uw sterkte en uw toelucht zijn
in de wederwaardigheden van het leven. Wat

God bewaart, is wel bewaard. Ik dank u voor
alles wat gij voor mij zijt geweest en om het
geluk dat wij samen hebben beleefd.

Mijn beste kinderen, vergeet nooit dat vader
u oprecht heeft liefgehad. Eert nu en steunt
moeder al de dagen van uw leven, bemint
elkander en bidt voor mij.

Bemide ouders, familieleden en vrienden, ik
zeg u geen vaarwel, maar een tot weerziens bij
de Heer. Een trouw gedenken in uw dagelijks
gebed zal voor mij een blijk zijn van blijvende
genegenheid.

H. Jozef, patroon van de goede God, bid
voor ons.



Mevrouw René COESSENS, geboren Alice
FIERS ;

Mijnheer Alex COESSENS ;

Mijnheer Hervé COESSENS ;

Mijnheer Albert COESSENS ;

Mejuffer Livina COESSENS ;

De families COESSENS, FIERS, REYNAERT en
PIEN,

DANKEN UED.,

voor de blijken van deelneming in de diepe
rouw die hen heeft getroffen.