



Bid voor de ziel van

MEVROUW

**BERTHE CNUDDE**

weduwe van de

**Heer Michel REDELE**

Zij was geboren te Nazareth,  
de 15 mei 1892  
en overleed te Ronse, de 2 oktober 1973,  
voorzien van de Genademiddelen van onze  
Heilige Moeder de Kerk.

---

Na een lang en gelukkig leven is Berthe opgeroepen naar haar eindbestemming, voor dewelke zij ten slotte werd geschapen, door Gods goedheid en omwille van de verlossing door Kristus: verlossing waaraan zij deelachtig werd als lid van Gods Kerk, door het doopsel en de andere genademiddelen.

Wij hebben de zekerheid, uit Jezus' woorden, dat de gelovige die echt als gelovige leeft samen met Jezus, ook met Hem zal delen in zijn heerlijkheid.

Mijn dierbaren, dank voor uw genegenheid en zorgen. Vergeet mij niet in het H. Offer en in uw gebed.

**Voor uw bliken van deelneming,  
danken U :**

De Heer en Mevrouw Armand REDELE-  
MINNAERT,

De Heer Robert REDELE,

De Heer Gilbert REDELE,

Mejuffer Martine REDELE,

Mejuffer Michèle REDELE,

De families CNUDDE - REDELE -  
GEVAERT.

---

Vandevelde, Oud.