



Dankbare herinnering aan..

MEVROUW

Yvonne CLÉMENT

echtgenote van de Heer
René VINDEVOGEL

geboren te Nukerke op 15 augustus 1926
en godvruchtig overleden te Ronse op
28 januari 1998,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Scheiden van iemand van wie wij houden is steeds pijnlijk, maar als het zo plots voorkomt en als de overgang zo brutaal is, komt de slag nog harder aan.

Tante Yvonne was dezelfde dag nog door familie gehuldigd geweest om haar jarenlange onbaatzuchtige inzet, toen ze door haar kwaal werd neergeveld. De vreugdesfeer sloeg om in verdriet. Haar familie en vrienden staan er verslagen bij : ze was immers een graagezien figuur, zacht van

aard, vredelievend en dienstbaar voor iedereen.

Tante Yvonne leefde graag in eenvoud. De kleine dingen van de gewone dag gaven haar grote vreugde. De regelmatige telefoontjes die ze kreeg en de bezoeken die ze bracht aan familie en vrienden gaven haar de meeste voldoening.

Je mag nu voor eeuwig rusten en wij zullen trachten verder te leven met het gevoel dat je nog steeds onder ons bent.

Vaarwel tante Yvonne !!

René VINDEVOGEL, haar echtgenoot;

De families CLÉMENT, GEENENS,
SASANGUIE, VINDEVOGEL en DE WILDE,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis in de parochiekerk te Nukerke op zaterdag
28 februari 1998 om 17.30 u.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.



Dankbare herinnering aan..

MEVROUW

Yvonne CLÉMENT

echtgenote van de Heer
René VINDEVOGEL

geboren te Nukerke op 15 augustus 1926
en godvruchtig overleden te Ronse op
28 januari 1998,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Scheiden van iemand van wie wij houden is steeds pijnlijk, maar als het zo plots voorkomt en als de overgang zo brutaal is, komt de slag nog harder aan.

Tante Yvonne was dezelfde dag nog door familie gehuldigd geweest om haar jarenlange onbaatzuchtige inzet, toen ze door haar kwaal werd neergeveld. De vreugdesfeer sloeg om in verdriet. Haar familie en vrienden staan er verslagen bij : ze was immers een graagezien figuur, zacht van

aard, vredelievend en dienstbaar voor iedereen.

Tante Yvonne leefde graag in eenvoud. De kleine dingen van de gewone dag gaven haar grote vreugde. De regelmatige telefoontjes die ze kreeg en de bezoeken die ze bracht aan familie en vrienden gaven haar de meeste voldoening.

Je mag nu voor eeuwig rusten en wij zullen trachten verder te leven met het gevoel dat je nog steeds onder ons bent.

Vaarwel tante Yvonne !!

René VINDEVOGEL, haar echtgenoot;

De families CLÉMENT, GEENENS,
SASANGUIE, VINDEVOGEL en DE WILDE,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis in de parochiekerk te Nukerke op zaterdag
28 februari 1998 om 17.30 u.

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.