

Mijn kinderen, ik heb u al  
dat geeflijk is gegeven,  
mijn werkzaamheid bij dag en nacht,  
mijn liefde, gans mijn leven.

G.G.



TOT VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **André, Séverin CIERKENS**

echtgenoot van Mevrouw  
Godelieve DE MEULEMEESTER

Hij zag het levenslicht te Maarke-Kerkem op  
13 april 1926 en trad het eeuwig leven binnen  
te Ronse op 13 maart 1991,  
gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Hij was lid van de Kerkraad van de  
St.-Eligiusparochie (Maarke) en  
lid van de Rozenkrans.

Godelieve DE MEULEMEESTER,

Christian en Thérèse CIERKENS - LEUTENEZ en Bart,  
Patrick en Jo CIERKENS - CLEMENT,  
Noël en Marleen CIERKENS - DE POTTER, Kim en Katrijn,  
Carlo en An CIERKENS - SANTENS en Pieter-Jan,  
Gino en Kristel MALEGO - CIERKENS,  
danken u voor uw gebed en medeleven.

Namis op zaterdag 20 april 1991 te 18.30 uur.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Te vroeg is Vader van ons heengegaan en de leemte die  
hij laat zal door velen zeer pijnlijk worden gevoeld.  
Thuis was hij de attentieve echtgenoot en de zorgzame  
vader, die leefde voor het geluk van degenen die hem wa-  
ren toevertrouwd. Bezielde met een onwankelbaar geloof,  
wist hij dit gestalte te geven in zijn intens gebedsleven en  
in de inzet voor de opvoeding van zijn kinderen.

In de parochie nam hij zijn taak waar met veel verantwoor-  
delijkheidszin en nauwgezetheid. Hij leefde met de Kerk  
en voor de Kerk en niets was hem te veel gevraagd als  
het de gemeenschap kon dienen.

Ook in zijn beroepsleven kende hij de kunst de relaties de  
kleur te geven van de vriendschap. En zo werd hij de graag-  
geziene figuur die met iedereen in goede verstandhouding  
leefde: steeds bereid dienst te bewijzen of iemand plezier  
te doen, steeds vriendelijk en opgeruimd.

Wij zullen zijn minzame glimlach missen en ook zijn war-  
me genegenheid.

Maar we blijven de Heer dankbaar voor wat hij voor ons  
allen is geweest en we zijn er zeker van dat hij nu onze  
voorspreker zal zijn bij de hemelse Vader.

God, onze Heer,

met pijn in 't hart, maar gelovend in Uw Woord, vertrou-  
wen wij vader toe aan Uw grenzeloze barmhartigheid. Door  
zijn goedheid was hij voor ons een teken van Uw liefde;  
door zijn overgave aan Uw Wil is hij een voorbeeld gewor-  
den van blijvend Godsvertrouwen.

Wij bidden U:

neem hem op in de vreugde van Uw Rijk, dat Gij beloofd  
hebt aan hen die naar Uw Woord zullen geleefd hebben.  
Geef ons de kracht de weg te volgen die hij ons is voorge-  
gaan en schenk ons de vrede door de zekerheid dat Gij  
alles ten goede keert en ons eens opnieuw zult samenbrengen  
bij U.

O.L. Vrouw van Lourdes, spreek voor hem ten beste bij de  
Heer.

---

Begravenissen D'Hondt, Dijkstr. - Lindestr., Oudenaarde