

Dank U, Vader, want Gij hebt neergezien op de
eenvoud van uw dienaar.



Weze dit aandenken een uitnodiging tot gebed
voor de zielerust van de heer

REMI VICTOR CARLIER

echtgenoot van Mevrouw
Anna JOOS

geboren te Nederbrakel op 27 juli 1901
en godvruchtig overleden te Oprakel, op 17 juni 1966,
gesterkt met het H. Oliesel.

Hij was een rechtzinnige, plichtgetrouwe, zorgzame en doorbrave man met een hart van goud en goed voor allen.

De laatste jaren van zijn leven werden getekend door een ziekte die hem langzaam ondermijnde.

Zijn sterven was een bevrijding uit een langdurig lijden dat hem zuiverde en veredelde. « Mijn Vader, zuivert elke rank die vrucht draagt, opdat zij nog meer vrucht mag dragen » zegde Christus. Midden zijn miserie bleef hij immers zijn gemoedelijkheid en zijn hoop bewaren en ging zijn bekommernis niet naar zich zelf, maar naar zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn naastbestaanden.

Goede God, wil hem belonen voor zijn zelfvergeten liefde, schenk troost aan haar, die voor Uw aangezicht haar leven met hem verbonden had, geef aan de familieleden de kracht om de droefheid te boven te komen.

God, onze Vader, neem uw dienaar op in Uw goddelijke gelukzaligheid en berg zijn verwanten in Uw vaderlijke bezorgdheid.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

De families CARLIER, JOOS, FOSTIER, LISON,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.