

*Mijn taak is ten einde, ik heb gezaaid en gemaaid...  
en aan het brood dat ik voorbereidde,  
hebben mijn kinderen zich verzadigd.  
Nu is mijn taak volbracht.*

†

In de hoop op een zalig weerzien nemen wij  
vroom en dankbaar afscheid van

DE HEER

## **Julien CAPIAU**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria VAN QUICKELBERGHE**

geboren te Maarke-Kerkem op 9 maart 1910 en in  
de Heer ontslapen te Ronse op 9 september 1985,  
gesterkt door de ziekenzalving.

*Lid van de H. Rozenkransconfrerie*

—

Vader in de hemel,  
door onze tranen heen,  
willen wij dank zeggen,  
omdat wij hem gekend hebben  
als een ingoed mens,  
een opgeruimd echtgenoot,  
een blijde en liefdevolle vader,  
een vriend van mensen.  
Wij vragen U: breng Gij hem thuis  
en laat hem verder leven bij U en in ons hart.

Dierbare echtgenote, na zovele jaren gelukkig  
samenzijn valt dit zo bruuske afscheid wel bijzon-  
der zwaar. Wij vonden steeds steun in het geloof.  
Bij de Heer blijf ik U dankbaar gedenken voor uw  
jarenlange zelfgave en echtelijke trouw.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, heel mijn le-  
ven was voor uw aller geluk. Ik blijf U eeuwig dank-  
baar voor uw grote genegenheid en liefdevolle  
zorg. Wees thans een blijvende troost voor moe-  
der en tracht mij bij haar te vervangen.

Beste familieleden en vrienden, innige dank om  
uw medevoelen en genegen aandacht. Wij blijven  
verenigd in het gebed.

---

Mevrouw Maria VAN QUICKELBERGHE,  
Emiel en Mariette FAINGNAERT-CAPIAU  
en kinderen,  
Guy en Juliette ROMAN-CAPIAU  
en kinderen,  
Andre en Nicole CAPIAU-VANDERMEEREN  
en kind,  
Willy en M-Jeanne VANDEKERCKHOVE-CAPIAU  
en kinderen,  
Marcel CAPIAU,

*danken voor de bliken van deelneming.*

Nadienst op zondag 13 oktober 1985 om 9.30 u.

Drukk. De Meester, Oudenaarde.