



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

***Evelina CAPIAU***

echtgenote van Judo **VAN LIERDE**

geboren te Onkerzele op 23 december  
1915 en godvruchtig overleden in het  
Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis te  
Geraardsbergen op 4 januari 1996,  
gesterkt door het sakrament van de  
ziekenzalving.

De families:

**CAPIAU - VAN LIERDE -  
DE NAUW - DE WOLF**  
danken U voor het medeleven  
en gebed.

Namis : zaterdag 3 februari 1996 om 17 uur.

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf  
't is vreemd, maar die vergeet je  
het is je dikwijls ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op een keer  
dan ben je aan je laatste beetje toe.  
( *Toon Hermans* )