



AANDENKEN AAN

DE HEER

**André CAPIAU**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**Paula DUVILLE**

geboren te Schendelbeke

op 19 maart 1929 en plotseling overleden  
te Monastir (Tunesië)

op vrijdag 23 februari 1990.

—

De families :

CAPIAU, DUVILLE,

DE RUYVER, ANKAERT,

danken U voor de blijken van mede-  
voelen in het pijnlijk verlies dat hun  
komt te treffen.

Een namis zal opgedragen worden in de  
Sint-Amanduskerk te Schendelbeke op  
zaterdag 21 april 1990 om 19 uur.

Wat ging er in je om,  
toen je wist dat het einde nabij was ?  
Waarom mocht niemand delen in je  
angst ?

Was je te fier of wilde je ons sparen ?  
Toch nam je afscheid, in stilte zonder  
tranen.

Je hield van het leven met alle vezels van  
je lichaam.

Je hield van mensen, vrienden, idealen.  
Je gaf je woord, dat blééf gegeven.  
Zonder grootspraak, hielp je iedereen  
zoals je kon.

We zullen je allen missen, je kinderen,  
je familie en je vrienden.

Voor ieder van ons was je sterk of zacht.  
We blijven ons herinneren  
die moedige man  
die nu, ergens... waar... wonen zal.

---

Begraf. : J. V. d. Driessche - ☎ 054/412850  
Druk L. Dyon, G'bergen - ☎ 054/412288