

Geef hun de eeuwige rust, Heer ; en het eeuwig licht
verschijne hen.

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Raymond BREWAEYS

echtgenoot van Mw

Angèle BROEKAERT

geboren te Zottegem op 8 april 1904
en er haastig overleden op 7 januari 1963.
Hij werd gezalfd met de olie van de zieken.

.....

Zo vaak houdt het misboek ons de waarschuwing
van Jezus voor : „ Weest wakzaam, want gij kent
noch de dag noch het uur! ” Mt. XXV 13.

Het leven is kort. Het gaat met de mens lijk met de
arbeider : hij gaat 's morgens naar zijn werk en
keert bij de avond terug. Zeer vlug is de arbeids-
duur voorbij en wordt hij uitbetaald.

De overledene heeft een schoon gezin opgebouwd.
Hij steunde zo vaak zijn echtgenote. Voor zijn kin-
deren was hij een raadgever en een vriend. Innig
voelde hij met ieder van hen mee. Hij was fier op hun
zorg, hun prestaties en hun vooruitgang. Meer nog
door zijn hele houding dan door woorden wist hij hun
pogingen te steunen en te bezielen.

Duurbare echtgenote, liefste kinderen en kleinkin-
deren, hebt dank voor uw liefde, uw eerbied en uw
genegenheid mij zo dikwijls bewezen. Graag was ik
nog lange jaren in uw midden gebleven. God heeft
er echter anders over beschikt. Zijn H. Naam zij ge-
zegend! Bij mijn overhaast afscheid verzoek ik U mij
te gedenken in uw gebeden en in de H. Mis. Moge het
andenken aan mijn afsterven U aanzetten om God te
blijven dienen en voor de overledenen te bidden.

Gij allen, die mij gekend hebt en bemind, bidt voor
mij !

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Voor de blijken van medevoelen en vooral voor uw gebed
tot lafenis van zijne ziel danken U :

Mevrouw Raymond BREWAEYS-BROEKAERT Angele, kinderen en
kleinkinderen,

De families BREWAEYS, CANTAERT, BROEKAERT en SERBRUYS.

.....
Dr. L. Jooris-Brewaëys - Zottegem