



Dankbare herinnering aan

de heer

NORBERT BOCKELANDT

echtgenoot van mevrouw
Zoë Van Liefde

geboren te Nederbrakel op 6 augustus 1913
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
A.Z. Sint-Elisabeth op 11 januari 1994, na het
Sacrament der zieken te hebben ontvangen.

Oud-Strijder 1940-45

De families Bockelandt, Van Liefde, Assez en
Van Wymeersch danken
voor de blijken van deelneming.

Hij heeft een goed leven gehad. Met volle teugen
heeft hij ervan genoten. Een gelukkige familiekring
was zijn grootste vreugde. Maar in de herfst van
zijn leven werd hij zwaar op de proef gesteld.
Eerst ging zijn lieve Tom, nog zo jong. Dan ver-
loor hij zijn oogappel, zijn Titine.

Samen met zijn Zoë, zijn kinderen en kleinkinde-
ren heeft hij in alle stilte gestreden en geleden.
Tot hij ziek werd. Vreselijk ziek.
Verleden week dinsdag heeft hij de strijd gestaakt.
Nu is hij rustig. Nu is hij opnieuw gelukkig.

Lieve man, lieve vader... het ga je goed.

De namis zal plaatshebben in de parochiekerk van
Sint-Maria-Oudenhove op maandag 7 februari '94
om 18u45.