

Gelooft zij Jezus Christus ! Amen.



**ZALIG AANDENKEN AAN**

HEER

## **LEOPOLD-JOZEF BERT**

echtgenoot van mevrouw

**PELAGIE DEGROOTE**

geboren te Zottegem, de 23 september 1895 en er godvruchtig overleden, de 14 februari 1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

OPGEEISTE 1914-1918.

Geboren uit de liefde van zijn ouders en door het H. Doopsel herboren in de liefde van God krijgt de mens de opdracht die liefde in deze wereld uit te dragen.

Iedereen naar zijn vermogen en in het tijdsbeeld waarin hij geplaatst is, voor hem eens tijdsbeeld vol pijnlijke werkelijkheid van oorlog en ontvoering, die vaak leiden tot verbittering.

Vader heeft zijn liefde gelegd in de arbeid voor zijn gezin, dat was zijn opdracht, hij heeft ze nauwgezet vervuld.

Tot hem richt Jezus de woorden : "In weinig waart ge trouw, over veel zal ik U stellen".

Wij, uw echtgenote en uw kinderen, bewaren van U het beeld van een goede vader, zorgzaam en rechtvaardig.

Het zijn stille lessen, diep in ons hart geprent. Vooral uw laatste woorden : "We zijn allemaal

kontent", "Wees altijd braaf", zijn voor ons een oproep tot onderlinge liefde en schoon leven.

Vaarwel vader, gij zijt niet dood maar leeft voort bij ons en bij God.

Mevrouw Jozef BERT, geboren Pelagie DEGROOTE, zijn echtgenote

Heer en mevrouw Camiel BERT-CLAUS en kind Ann,

Mejuffer Lisette BERT,

Heer en mevrouw Julien ROELANDT-BERT en kinderen Patrick, Dirk en Philippe,

Heer en mevrouw Alfred BERT-VAN DAMME en kind Martine,

Mejuffer Thérèse BERT,

Mejuffer Regina BERT,

Mejuffer Juliette BERT,

Jongeheer Walter BERT,

Heer en mevrouw Etienne BERT-KIEKENS, zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn zusters, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten,

De families BERT, DEGROOTE, VAN GANSBEKE en STEVENS,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van innige deelneming en DANKEN U.