

†
TOT VROOM AANDENKEN
aan Mevrouw

CAMILLA BERT

echtgenote van de Heer
OMER BOURGEOIS

geboren te Nukerke op 10 december 1898 en
godvruchtig overleden te Ronse op 7 juli 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Mensen mogen geluk vinden en vele jaren huwelijksrouw kennen. Dank zij hun dagelijks werken en noeste arbeid, hun zorgen en sparen voor kinderen en kleinkinderen verstevigt de band van vriendschap en trouw. Het getuigenis gaat diep van een man die zijn vrouw liefheeft, en pijn in het hart voelt om het definitieve afscheid.

Het samenzijn in het gezin, in de tuin, onder kinderen en kleinkinderen, was deugddoende. Blijheid ervaren om de kleine dingen, en ook *veel* ervaren dat niet alles naar de zin verloopt of niet alles zijn dankwoord krijgt, het zijn steeds de kleine dingen die het leven maken tot een feest en daar gelukkig om zijn.

Mekaar helpen tot dat het leven moet afgegeven worden, totdat de ziekte zorgen baart en hulp nodig is. Ook dan is de stille zorg, de dagelijkse steun een blij ervaren, en daar mekaar in helpen. Laten wij dan onze menselijke zorg leggen in de goddelijke zorgen. Het leven wordt ooit afgegeven, omdat wij mensen, een deel van Gods schepping zijn, die ooit in God wordt voltooid. Laten wij, echtgenote, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden God bidden dat Hij zou bestendigen en voltooien wat Hij met de mens begonnen is. Voor Hem zijn wij tot eeuwig leven en geluk geschapen. Laten wij er dankbaar om zijn en bidden om moed en vertrouwen, om steun in het lijden dat ons allen treft.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer Omer BOURGEOIS,

Heer en Mevrouw Cyrille GOESAERT-BOURGEOIS, kinderen en
kleinkinderen,

Mevrouw Laurent DELUSINNE-BOURGEOIS en kinderen,

De families BERT, HAELTERS, BOURGEOIS en ULNOI,

danken U voor de blijken van innige deelneming.