

*Omdat het leven mooi was samen met jou
is het leven moeilijk zonder jou.
Omdat jij moedig en hoopvol was,
wil ik het ook zijn.*



Aandenken aan

Martine Bauters

geboren te Zottegem op 24 juli 1949 en
vredig in de Heer ontslapen in het
U.Z. St.-Rafaël te Leuven op 4 december 1991,
na de zalving en een laatste gebed.

—

Meer dan 4 jaar lang heb je gevochten, Martine, zeer moedig en konsekvent volgens je eigen overtuiging. Je bleef geloven in het leven, en vol respect streden we mee. Het scheen te lukken. Je genoot van de kleinste en meest alledaagse dingen. Tot het laatste moment bleef je, stipt als je was, je werkzaamheden thuis en op het werk zo goed mogelijk volbrengen. Samen in ons gezin hebben we moeilijke tijden doorgemaakt met de meest onmogelijke problematiek. We kenden evenzeer intense

momenten van diepe vreugde en geluk, want we bleven een gezin vormen, waarin het goed leven was, en waarin we alle vier bescherming en geborgenheid vonden. Iedereen kwam naar jou met zijn problemen, en je trok deze aan alsof het je eigen problemen waren. Nochtans botste je ook op onbegrip, wat je danig kon kwetsen en wakker houden. Je was een goed mens. Op het laatste stelde je me gerust : "We hebben het goed gehad en we moeten van niets spijt hebben." Ik ben blij, samen met Annelies en Katrien, dat ik meer dan 20 jaar met jou liefde en leed mocht delen. Je leerde me vooral mijzelf te waarderen in mijn eigenheid. Dank je oprecht, Moeke. Ik zal goed voor Annelies en Katrien blijven zorgen. Wil je ons van Hierboven blijven beschermen en aanmoedigen ? We zullen je steeds in ons hart blijven herinneren als een dieprode arondskelk, waarvan je zoveel hield. Tot weerziens.

Ruth Alen, Annelies en Katrien,
Hubert Bauters - Denise Van den Noortgaete,
Paul Alen - Andrea Wybo.

*Nooit vragen, nooit klagen,
maar pijn in stilte dragen,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatste gezocht.
(haar moeder)*

begr. veiller, huldenberg