

Dankbaar aandenken aan

De heer
Hubert Bauters

echtgenoot van mevrouw
Denise Van den Noortgaete

Lid van de K.B.G. St.-Kornelis-Horebeke

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 28
augustus 1924 en godvruchtig overleden te
Zottegem in het A.Z.St.-Elisabeth op 10 januari
1999, gesterkt door de gebeden van de H.Kerk.

De familie dankt u voor uw gebed en
medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de
H.Hartkerk te Bevegem op zaterdag 27
februari 1999 om 18.30 uur.

Een geliefd man,
een groot hart,
gevoelig en bekommerd,
dankbaar,
fijne collega,
vriend van mensen.

Trouw aan de zijde van zijn Denise.
Vol liefde voor zijn gezin,
voor de kinderen en kleinkinderen.
Een gelovig man,
trouw aan de dag des Heren.
Een man van gebed,
een man van God.

Hubert,
we danken je voor dit alles.
Je was een ingoed mens in ons midden.
God zegene en beware je.