



TOT ZALIGE GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Prudent BATTIAU

echtgenoot van Mevrouw
Gabrielle BRISSON

geboren te Mater op 25 november 1909 en zacht in de Heer ontslapen in het O.L.Vrouw-ziekenhuis te Oudenaarde op 18 februari 1991, voorzien van de Genademiddelen van de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga. Oudstrijder 1940-45.

Prudent heeft het eindpunt van zijn levensweg bereikt, die vreedzaam en minzaam is verlopen voor vrouw en kinderen, ondanks de zware beproeving indertijd van het verlies van één van zijn kinderen in de volle bloei van haar leven. Zijn hart was door de diepe emotie teer en weemoedig geworden en zijn lichaam was in zijn oude dag getekend door allerlei kwellingen, die echter door de liefde van zijn echtgenote naar best vermogen werden verzacht. Tot haar liefdevolle zorgen haar eigen krachten te boven gingen, zodat zij beiden een tweetaal periodes na elkaar medische bijstand nodig hadden in de kliniek. Naderhand vonden zij een gelukkige thuis-haven bij hun kinderen in Zingem, maar lang heeft Prudent van hun gastvrijheid niet mogen genieten. Prudent is steeds een noeste werker geweest in de fabriek, op de campagne, in de mijn en in de steenbakke-

rij. Nu liggen zijn eens zo ijverige handen roerloos verstild tot een offergebaar van gebed, waarin hij zijn werk geheiligd heeft tot welzijn van zijn gezin.

Dierbare echtgenote, heb dank voor uw trouwe liefde. Blijf met mij verenigd in vrome gedachtenis.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, houdt mijn voorbeeld van werkzaamheid en dienstbaarheid vóór ogen. Heb dank voor uw genegenheid en gastvrijheid en blijven wij in gebed met elkaar verbonden.

Dierbare familie en vrienden, verleen mij als laatste blijk van genegenheid de verkwikking van uw gebed.

Lieve verpleegkundigen aan huis en in de kliniek, heb dank voor uw toewijding.

Gabriëlle BRISSON, *zijn echtgenote;*
Willy en Livette VAN DRIESSCHE-BATTIAU,
kinderen en kleinkind,
(Pierre GRIEBELING†)-Ivan DELAGRENSE-
BATTIAU Mariette en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;
De families BATTIAU, BRISSON, VAN HAESEVELDE
en MATTHIJS

danken voor uw kristelijke deelneming

De namis wordt opgedragen op zaterdag 2 maart te 8.30 uur in het Klooster.

Druk. Van Herzele - Oudenaarde.