

Geen ander teken is ons gegeven dan de
Heer Jezus Christus.

†

Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van

Mevrouw Elodie Baeskens

weduwe van de heer

Basile COPPENS

geboren te Nederbrakel op 21 september 1891
en overleden te Opbrakel op 9 januari 1968,
voorbereid door de sacramenten van zieken
en stervenden.
Lid v/d Bond v/h H.Hart.

◆◆◆◆

Het leven heeft haar niet tegengelachen. Als goede en toegewijde moeder had zij pas het hoofdzakelijke van haar levenstaak volbracht toen de verzorging van haar echtgenoot haar laatste krachten opeiste. Zij heeft zich niet gespaard en is haar verdriet en uitputting nooit meer te boven gekomen. Dan is haar lijdensweg begonnen om te eindigen in bittere piïnen. Als wij alleen maar konden toezien zonder dat iemand werkelijk hulp of verzachting kan bieden zouden wij haast gaan dankbaar zijn om haar heengaan, al verliezen wij in haar persoon een van onze dierbaarste verwanten.

Beste kinderen en lieve kleinkinderen, ik heb steeds voor u allen gedaan wat maar enigzins in mijn macht lag, gij ook hebt mij door uw medeleven en bijstand in mijn laatste dagen veel voldoening geschonken. Ik ben u dankbaar. Blijft uw liefde zo aan elkaar betuigen en vergeet mij niet in uw gebed.

Erbarm U, God, en delg genadig het kwaad dat ik heb aangericht.

†

De families BAESKENS, COPPENS

HAEGEMAN, THOMAS

DANKEN U om uw gebeden
en de blijken van deelneming.