

Gelukkig die in God geloven
als diepe wonden in 't herte slaan. G. Gezelle.



Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar
gedenken wij de heer

RENE BAELE

echtgenoot van mevrouw
Maria VAN HERPE.

Geboren te Strijpen op 5 juli 1914, overleden te
Zottegem op 10 maart 1993, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken en omringd
door echtgenote en kinderen.

Danken U oprecht voor uw gebed en blijken van
medeleven de families :
Baele, Van Herpe, De Muyter,
Van Wittenberghe.

Hij was een trouwe, goede echtgenoot, een be-
zorgde vader en hartelijke grootvader die, eerlijk
en wilskrachtig, zijn grootste voldoening vond
in stipte dienstbaarheid voor iedereen.

Je zorgen zijn voorbij. Vader, nu beseffen we
hoeveel je voor ons betekende. Je leven was er
een van geluk, van zorg en toewijding : je gezin
stond steeds vooraan en je sociale inzet voor de
landelijke bevolking spreekwoordelijk.

Het beeld van je rustige aanwezigheid verzacht
een beetje de pijn om je afscheid, maar weet dat
je voor altijd bij ons blijft, in hart en ziel.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen en kleinkin-
deren, dank voor al het mooie en voor de nooit
aflatende zorgen.

Nu de lente klaar staat en de grond nieuwe ar-
beid vergt, vertrouw ik jullie de toekomst toe, in
dankbare herinnering aan wat we samen in dit
leven opbouwden.

Moge de Heer u begeleiden.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere