



Dankbaar aandenken aan

De Heer

Valerius Aubeeck

echtgenoot van mevrouw
Ivonne Schiettecatte

Geboren te Eist op 21 juni 1934 en overleden
in het A.Z. Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 26 april 2006, gesterkt door
het sacrament van de ziekenzalving.

*De namis wordt opgedragen op zaterdag
3 juni 2006 om 17 uur in de parochiekerk
Sint-Sebastiaan te Michelbeke.*

De families Aubeeck, Schiettecatte,
Donie en De Bosscher danken u
voor uw blijken van deelneming.

Een bijzonder man was hij
Trots op hem zijn wij
Zwijgzaam, stil en zonder vragen
Heb jij je ziekte gedragen.
Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatste moment
opgezocht
Jouw laatste wens daar vocht je voor met al
je levenskracht
De geboorte van je eerste achterkleinkind Kyandro...
Hem in je armen houden dat was waar je
naar trachtte
En was je ook gegund
Zo was je langzaam moe gestreden
En ben je uit ons midden weggeleden
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht
Je wilde graag verder maar verloor dit gevecht
Je liefde voor ons stond bovenaan
Maar wij moeten aanvaarden zonder jou
verder te gaan
Rust zacht lieve echtgenoot, pa, pepe
Bedankt... voor wie je was
Voor ons was je en blijf je uniek.

Ivonne, Marleen
Vanessa, Saskia

Sfnn

