

"Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat."



In dit geloof leefde en stierf

DE HEER

HECTOR ARDIJNS

echtgenoot van mevrouw

DE SUTTER GERMAINE

Op 9 november 1907 ontving hij te St Goriks-Oudenhove uit Gods hand zijn levensopgave en bekwam ze door vertrouwvol in te gaan in het eeuwig leven bij diezelfde God op 13 oktober 1982 te Zottegem, gesterkt door het Sakrament der zieken.

Oudstrijder 40-45, Lid van de Kristelijke Bond van gepensioneerden, lid van de confrerie van de H. Barbara, gepensioneerde N.M.B.S.

Germaine DE SUTTER zijn echtgenote
Germain ARDIJNS-VAN CAUWENBERGE en kinderen

Paul BOGAERT-ARDIJNS en kinderen
Romain ARDIJNS

zijn kinderen en kleinkinderen
De families ARDIJNS, DE SUTTER, DE
MULDER en DE TEMMERMAN

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming

Het beeld van deze goede, eenvoudige man met zijn edel hart zal ons lang in het geheugen blijven. Jong en oud, geburen en kennissen, iedereen sprak met waardering over hem.

Zijn lang leven, doorweven met verdriet, moeilijkheden, oorlog, heeft hem zijn levensvreugde niet doen verliezen. Er straalde vriendschap van hem uit.

Hij was een energiek man, een rijzige gestalte die indruk maakte, een sterke persoonlijkheid, een innig-goed mens.

Zijn beroep, stoker, heeft hij altijd met hart en ziel verricht in dienst van zijn medemens.

Maar voor alles was hij een voorbeeldig huisvader die alles voor zijn gezin heeft gedaan tot die onverbidlijke ziekte die sterke man neerverelde. Steeds konden zijn kinderen bij vader terugkeren en vonden er altijd een thuis.

Dit zijn kleine dingen waarin een mens groot kan zijn.

Dierbare echtgenote, die zovele zorgen aan mij hebt besteed, voor wie niets te veel of te lastig was, ik dank u voor uw geduld en uw toewijding.

Bemindde kinderen en kleinkinderen, dank voor alles maar vooral voor uw kinderlijke genegenheid. Blijft genegen en gediensstig voor uw goede moeder, weet haar een oprechte steun en troost en vergeet uw vader niet in uw gebeden.

Beste zuster en broer, familieleden en vrienden om uw goedheid jegens mij dank ik u. Blijft mij allen in eenvoud en geloof gedenden.

Vaarwel en tot weerziens bij de Heer.

Drukk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem