

"Vader, Uw Wil geschiede."



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

WILLY DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

LEA CORIJN

geboren te Zottegem op 17 mei 1927  
en godvruchtig overleden te Gent in de  
Kliniek Maria-Middelares op 23 oktober 1973,  
gesterkt met de sacramenten der zieken.

Opnieuw staan wij verslagen bij het afsterven van  
een man die te vroeg uit het leven is weggerukt ;  
opnieuw ervaren wij hoe broos het leven is en hoe  
onverwachts er een einde kan aan komen.

Willy was een hard werker, een goed en recht-  
schapen handelaar, beminlijk in zijn omgang, steeds  
gemoedelijk en meelevend met allen rondom hem.

Het leven van onze dierbare afgestorvene was  
schoon omdat het doordrongen was van een diep  
christelijk geloof en een oprechte liefde die tot uiting  
kwam in de bezorgdheid voor het welzijn van zijn  
vrouw en kinderen, zijn thuis en zijn familie.

«Mijn dierbare kinderen weet dat moeder nu meer  
dan vroeger uw genegenheid nodig heeft ; doe alles  
wat mogelijk is omdat zij het steeds goed zou hebben.

Mijn dierbare echtgenote laten wij door het gebed  
verbonden blijven, zo zult u nooit alleen staan in uw  
moeilijke taak.

Lieve moeder, zuster en broer weet dat onze scheid-  
ding slechts tijdelijk is. Gij allen die mij dierbaar  
waart, zij die mij verzorgde, dank u. Bidt voor mij. »

Heer God, wij bidden U geef hen die treuren om zijn  
heengaan sterkte en steun. Mogen zij in de zekerheid  
van het weerzien in het hemels vaderhuis de genade  
vinden om gelukkig verder te leven.

Moge hij, in vrede rusten.

Mevrouw Willy De Vos,  
geboren Lea Corijn,

De Heer Antoine De Vos,  
Jongeheer Axel De Vos,  
Jongeheer Alain De Vos,

Mevrouw Joseph De Vos-Duville,  
kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw H. Corijn-Goessens,  
kinderen en kleinkinderen,

De families De Vos, Corijn,  
Duville en Goessens

danken U van harte voor de gebeden

en blijken van deelneming.