

"Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft blijft hij alleen ; maar als hij in de aarde valt en sterft, brengt hij honderdvoudig vrucht".



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Theophiel DE VOS

weduwnaar van Mevrouw
Mathilde Renilde DE SMET

geboren te Nederbrakel op 4 januari 1892 en godvruchtig overleden te Parike op 8 januari 1970, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Goede mensen gaan, vooral voor hun geliefden, altijd te vroeg heen uit deze wereld. Omdat het liefdevol samenzijn zolang mocht duren, is het afscheid van deze vader voor zijn kinderen een bittere beproeving. Mogen ze in het vertrouwen op God troost en sterkte vinden in dit uur.

Hun dierbare afgestorvene heeft nu rust en loon gevonden bij de Heer, na zijn leven van kristelijke trouw en toewijding aan zijn gezin.

Dierbare kinderen, ik dank U om uw bliken van liefde en genegenheid tijdens mijn leven ; vergeet mij ook nu niet in uw gebeden.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust !

De families DE VOS, VAN LIERDE, DE SMET
en VERSTICHELEN,

Danken U van harte voor de gebeden
en bliken van kristelijke deelnameing.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel