



Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

ZEEERWAARDE HEER

Alfons DETAND

geboren te Oubraker op 9 juni 1909
en godvruchtig overleden te Gent
op 2 juni 1996,

gerest door het Sakrament van de
Ziekenzalving en de Pauselijke Zegen.

Priester gewijd te Gent op 29 september 1935,
was hij achtereenvolgens

Professor Filosofie aan het Klein Seminarie
te Sint-Niklaas en te Drongen: 1935-1951;

Pastoor - Deken van Kaprijke: 1951-1961;

Algemeen Directeur der Zusters

Apostolinnen van de H. Jozef
te Wetteren; 1961-1987.

Hij ging op rust te Gent op 1 november 1987.

Op Drievuldigheidszondag, de dag van zijn
afsterven, lezen wij in het Liturgisch Morgen-
gebed als eerste antifoön; ' U komt de eer toe
en de macht, de heerlijkheid en de kracht, de
lof en de jubel, voor eeuwig, o heilige
Drieëenheid '.

Gans zijn priesterleven stond gericht naar die
Drie-ene God. In alles wat hij zei en betrachtte,
in alles wat hij deed, had hij steeds Gods eer

en glorie voor ogen. Dit was zowat het motto
van zijn priester-zijn. Daarin ook zocht hij zijn
kracht om steeds in alles God te behagen. Zijn
leven werd gedragen door een eenvoudig diep
geloof. Met zijn rijke talenten stelde hij zich
overal ten dienste van de Heer en zijn mede-
mensen. Hij was overal enthousiast bij de taak
die hem werd toevertrouwd. Hij deed alles met
liefde. Het begon met de opleiding van toe-
komstige priesters in het Klein Seminarie te
Sint-Niklaas en te Drongen. Hier denken wij
spontaan aan zijn voorbeeld van godsvrucht
en studiegeest.

Als pastoor-deken van Kaprijke ging zijn volle
aandacht naar de vele aspecten van het
parochieleven. Zijn vriendelijke omgang met
zijn parochianen en met de collega's wisten
allen te waarderen. In Wetteren genoot hijzelf
veel waardering en genegenheid bij de zus-
ters bij de begeleiding van zijn Congregatie.
In zijn op rust zijn te Gent viel de visuele
handicap hem zeer zwaar. Maar moedig heeft
hij ook die beproeving aanvaard en gedragen
in vereniging met de lijdende Christus.

Doorheen dit alles liep als een gouden draad
zijn meelevens met de vreugden en het leed
van zijn familieleden, die hem nauw aan het
hart lagen. Nonkel Fons was een begrip in de
familie. Hij was oprecht dankbaar voor zijn
nicht Paula die hem jarenlang heeft bijgestaan.
Hij was fier op zijn twee neven en kleinneef
priesters.

Hij mag rekenen op ons aller gebed

De namis zal plaats hebben op zondag 30 juni
1996 te 9.30 uur in de kerk van Oubraker.