



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert DE TANDT

Lid van de Kerkraad St.-Pieter in de Banden.

Geboren te Nederbrakel op 18 januari 1891 en er in de Heer ontslapen op 26 oktober 1969, gesterkt door de H.H. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke zegen.

Zijn rustig, edel gelaat en zijn ongerept geweten werkten bij alle opdrachtgevers en werknemers vertrouwen en gezag.

O.L.Heer zal hem zeker geen rekenschap vragen over verloren tijd. Van in zijn jeugd was hij vergroeid met de arbeid : bij dag op het werk en 's nachts aan zijn bureau. Wat al werken werden onder zijn kunstig en scherp beleid opgetrokken of hersteld ? De eerste IJzertoren, kerken, scholen en tal van grote gebouwen.

Temidden van al die bekommering bleef hij de eenvoudige vrome kristen naar het hart van O.L.Heer ; de parochiaan zonder enig menselijk opzicht ; van een onaanvechtbare rechtschapenheid en zeldzaam edelmoedige stille goedheid.

Wanneer hij was op rust gegaan bleef hij in zijn grote, gele huis de kunstige bouwer van het levensgeluk zijner zusters die hem ook met hun liefde omringden tot hij schoon naar O.L.Heer is teruggegaan.

Nu moge hij rusten in vrede, overlommerd door het Kruis en geborgen in het dankbare hart van allen die hij heeft lief gehad.

God zegene, God beware U allen.

De families DE TANDT en GHIJS,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van kristelijke deelneming en DANKEN U.