

Zijn wegen zijn schoon geweest en al zijn vaetstapen waren in vrede.

(Prov. 3-17.)

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

(Matth.V, 9.)



† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

REMI DE TAEYE

Echtgenoot van Mevrouw

HENRIETTE VAN DEN BROECK

geboren te Onckerzele,

den 10 Juli 1871 en godvruchtig overleden te

Nederbrakel, den 24 December 1946,

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart, van het Xaverianengenootschap en Confrerie der H. Barbara.



Heer, deze zware onverwachte slag heeft ons diep getroffen, iets van ons dierbaarste bezit werd van ons weggerukt. Alleen Gij die weet hoe diep en hoe teer die man en die vader werd bemind, Gij alleen ook weet hoe schrijnend de pijn van het afscheid schreit in ons. Maar voor U die de Meester zijt van leven en dood, buigen wij het hoofd. Gij zijt de Heer, en wat Gij ook doet, is wel gedaan; wij aanvaarden Uw Wil wetend dat Gij alles ten beste schikt en dat Gij harten troost, waar Gij harten treft. Zie onze tranen en aanvaardt ze als gebeden.

De duurzame overledene was een man van vast geloof en vrome godsdienstigheid; Hij beminde den luister van Gods Huis en vond er zijn genoegen in daar rustig te mogen verblijven en te bidden... zijn godsvrucht was stichtend en zijn eerbied groot. Onder Gods milden zegen bezorgde hij den bloei van zijn zaken en de goede opvoeding van zijn kroost. Zijn talrijke vrienden hielden van hem om de minzaamheid van zijn omgang en om zijn gediensdigheid.

Mijn innig duurzame Echtgenoot, aan wier zijde ik veertig jaar lang gelukkig was door lief en leed samen te deelen, ik dank U voor uwe zoo genegen toewijding en bezorgdheid vooral nog tijdens mijn laatste ziekte. Beminde Kinderen, mijn roem en mijn bekommernis, blijft moeders troost en voldoening, bewerkt uw wederzijdsch geluk en blijft leven volgens de kristelijke beginselen die wij in ons gezin in eer hielden. Moge uw aller genegenheid voor mij blijven voortleven en bidt nog veel voor mij, gij vooral mijn zoon en mijn dochter, die U beiden den Heer hebt toegewijd.

Jezus, Maria, Jozef,

(7 j. afl.)

De vier Akten.

(12 j. afl.)



De Familiën DE TAEYE, VAN DEN BROECK,

GOOSSENS & DE CALUWÉ,

danken U van harte om de blijken van deelneming en gebeden,

Jos. Fidy's-Galle, Nederbrakel.