

*Moeder zijn is alles geven  
zorg en lijden, liefde en leven ;  
Moeder zijn is alles derven,  
alles... en tevreden sterven.*



Tot dankbare gedachtenis aan

M E V R O U W

## **JULIA, MARIA DE TAEYE**

*weduwe van de Heer  
Norbertus Ludovicus Vanden Herrewegen.*

geboren te Moerbeke op 25 februari 1899  
en tot haar Schepper teruggeroepen te  
Lettelingen (Edingen), op 22 juni 1985,  
gesterkt door de H. Sakramenten der  
zieken.



*De families*

DE TAEYE, VANDEN HERREWEGEN,  
SIRJACOBS, MERCKAERT

*danken U voor de blijken van kristelijk  
medeleven, uw vroom gebed en uw aan-  
wezigheid.*

---

Begraaf. Collier-De Taaie, Karkoolstr. 2, Moerbeke (054) 41 35 00

Lieve moeder,  
met gevouwen handen,  
doorweven met uw rozenkrans,  
zijt gij stil en vol vertrouwen  
de Heer nu tegemoet gegaan.  
Lange jaren hebt gij de last  
van het leven gedragen.  
Vreugde en verdriet, werken en zorgen,  
hebben uw leven groot  
en verdienstelijk gemaakt.  
Geen pijn en beproeving konden u breken,  
want uw werk en uw gebed  
hielden u recht.  
Daarom hielden wij zoveel van u  
en zult gij blijven voortleven in ons hart,  
indachtig dit troostvolle woord :

*" Wilt gij als moeder henengaat  
haar nog met liefde lonen,  
laat dan haar beeld bij raad en daad  
u in de geest steeds wonen".*

---

Druk. De Nayer, Heuvelstr. 63a, Moerbeke T; (054) 41 28 66