

In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

JOANNES DE TAEYE

echtgenoot van Mevrouw

Louisa De Schuiteneer

geboren te Onkerzele, de 23 april 1887 en godvruchtig overleden in de H. Hart kliniek te Geraardsbergen de 29 oktober 1962.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van O. L. V. van VII Weeën.

Gedenk mij Heer, naar uw barmhartigheid en goedheid. Want goed en rechtvaardig is de Heer: daarom geeft Hij de zondaars onderrichting op hun weg; Hij bestuurt de lijdenden ter gerechtigheid; Hij leert de zachtmoedigen zijn wegen kennen. Alle wegen van de Heer zijn goedertierenheid en trouw, voor wie Zijn verbond en Zijn geboden zoeken.

Ps. 24

En nu, Heer, doe met mij naar Uw Wil, en beveel dat mijn geest in vrede ontvangen worde.

Tob. III 6

Dierbare echtgenote, vele schone jaren hebt gij mij uw trouwe liefde geschonken, Heb dank voor alles. Dierbare kinderen, kleinkinderen, broeders, zuster en bloedverwanten, buigt uw hoofd voor de H. Wil van God, onze opperste Meester.

Uw geloof en betrouwen op Hem zullen juist uw sterkte en troost zijn. Bidt allen voor mij. Eens zien wij elkander weer in het hiernamaals van Gods eeuwig geluk.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

O. L. Vrouw van Smarten, bid voor ons.



De familiën

DE TAEYE,
DE SCHUITENEER,
SCHAILLEE en LAFOURT,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.