



Groot in haar eenvoud,
edel in haar liefde,
schoon in haar vriendschap,

zo gedenken wij

Mejuffrouw

EVELINE DE TAEYE

geboren te Nederbrakel op 11 juni 1910
en onverwacht in de Heer ontslapen
op 20 februari 1993, gesterkt door de
HH. Sakramenten der zieken.

De families

DE TAEYE en VANDEN BROECK

danken U voor Uw blijken
van kristelijke deelneming.

Namis : Vrijdag 19 maart te 19.30 uur.

God, onze Vader,
dankbaar roepen wij de herinnering op
aan de blijheid en het geloof,
aan de belangloze inzet,
voor het mooie in deze wereld.
We mochten er een teken in zien
van Uw mateloze Liefde.

Zij had een grenzeloos vertrouwen
in Maria, Moeder van Jezus
en Moeder van ons allen.
Haar te volgen, Haar naam te eren
was in menig opzicht de leidraad in haar leven.
Moeder Maria, op U vertrouwen wij,
wees haar voorspreekster bij de Heer.

Haar woning was een eiland van rust
in deze jachtige wereld,
in tegenspoed was het een huis van gebed.
Haar alleenzijn maakte haar niet eenzaam,
ze toonde dankbaarheid voor ieder bezoek.
Ze was weerbaar, moedig en volhardend
eerlijk en genereus. Ze blijft een voorbeeld.

Goede Vader, Gij die haar Geloof kent,
geef haar een plaatsje in uw Huis.
Beste vrienden, bid voor haar.

Begr.-Crem. bvba Raoul, Brakel - 055/422449