

*Wij bidden U, Heer van het leven,
houd ons samen over de dood heen.*



Dit weze U een vroom aandenken aan

D E H E E R

ALBERT DE TAEYE

weduwnaar van Mevrouw
ROMANIE MICHIELS.

Hij werd geboren te Moerbeke,
op 23 november 1906
en is godvruchtig overleden in het
Onze-Lieve-Vrouw-Ziekenhuis te Aalst
op 24 september 1988,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

De families

DE TAEYE, MICHIELS,

DE VINCKE en DE SCHUITENERE

*danken voor de blijken van kristelijk
medeleven en uw vroom gebed.*

Begraaf, Collier-De Taeve, Karkoolstr. 2. Moerbeke. (054) 41 35 00

Berustend en kalm ben ik weggegaan
om hen te vervoegen ver hier vandaan
Mijn leven kende vele zwarte dagen
leed en kommer, soms niet te dragen
Vrouw en schoonzoons werden mij te
vroeg ontnomen
enkel door U, mijn kinderen, ben ik
nog zo ver gekomen
Bedankt voor uw liefde, bedankt voor
uw onthaal
ik zag U graag, één voor één, allemaal
Juist nu voelde ik mij blij en goed
met U, mijn zoon, in volle verkiezings-
gloed
Mijn stem kan ik je, helaas, niet meer
geven
wel mijn steun en inslag voor je verder
leven
Moge de Heer mij de eeuwige rust
schenken
en gij, mijn beminden, mij in liefde
gedenken !

Gremigo

Druk. De Nayer. Heuvelstr. 63a. Moerbeke. (054) 41 28 66

T

