



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

**Maria Coleta DE SWAEF**

weduwe van Mijnheer

**Remi LEMEIRE**

geboren te Erondegem op 30 Mei, 1883 en er  
godvruchtig overleden op 5 October, 1955.  
Versterkt door de H.H. Sacramenten der ster-  
venden en de Pauselijke Zegen.

*Lid der Confrerie van de H. Barbara en de Weke-  
lijkse Kruisweg.*

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke  
vrouw en een hoogstaande moeder.

De brave vrouw, de goede moeder  
beklage niemand, want zij is  
vol deugden naar de deugdvergoeder  
verhuisd, uit 's werelds wildernis. G.G.

De Heer heeft haar, het laatste jaar beproefd  
met een langdurige ziekte, die zij kalm en gelaten  
aanvaard heeft. In volledige overgave aan Zijn  
heilige Wil is zij zacht in de Heer ontslagen. Zo  
is haar dood een verandering van woonplaats,  
een verhuizing naar de hemel.

Berninde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank  
U voor uw genegenheid en goede zorgen, waar-  
mede gij mij hebt omringd. Van uit de hemel zal  
ik uw doen en laten nagaan en in gebed met U  
verenigd blijven.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Maria, onze hoop, heb medelijden met ons.  
(300 d. afl.)



De familie DE SWAEF,  
De familie LEMEIRE,  
De familie VAN DE NOORTGATE,  
De familie MICHIELS,  
De familie SONCK,

Danken U voor de gebeden en  
blijken van deelneming hun be-  
toond in hun rouw.

.....  
Uitg. A. De Vidts, Erondegem.