

Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Jo 11

†

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mejuffer

Zenobie DE SUTTER

Rustende Onderwijzeres.

Dochter van wijlen

IVO en Mathilde VAN DER BRUGGEN,

geborene te Oprakel op 14 april 1901 en godvruchtig overleden in de St.-Raphaëlkliniek te Leuven op 3 januari 1962,

gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis".

Lid van de konfrerie van het H. Hart, de Kongregatie en andere godsdienstige genootschappen.

Het leven is een proeftijd waaraan God dikwijls een einde stelt, wanneer de maat van de verdiensten boordevol is gevuld en waardig bevonden om voor een kroon van eeuwige glorie verwisseld te worden.

Zij heeft in haar leven de goddelijke Meester nagevolgd en al goedgeoede, zoals Hij, is zij voorbijgegaan. Geen klacht kon zij horen zonder troost te brengen, geen smeekbede zonder hulp te verlenen. Haar mildheid had geen grenzen als het ging om de dienst van God en de verspreiding van zijn Naam.

Jarenlang heeft zij zich met hart en ziel geschenken aan de opvoeding van de jeugd. De vruchten van haar arbeid zullen in vele geslachten blijven voortleven.

Nu bewenen wij haar beengaan, maar in ons hart bewaren wij de vaste hoop haar weer te zien in de hemel.

God mengt het geluk van deze wereld met bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden zoeken, waarvan de zoetheid niet bedrieglijk is.

Vaarwel, dierbare broeders, zuster, schoonbroeder, schoonzusters, neven en nichten, alle familieleden en vrienden; op deze wereld heb ik u innig liefgehad en vertoefde ik gaarne onder u. Bidt voor mij. Van bij de Heer zal ik u volgen in uw verder leven en uw voorspraak zijn. Mijn beminde neef missionaris en nicht kloosterlinge, weest gij vooral mij indachtig aan het altaar des Heren en in uw vurige gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.



De families

DE SUTTER,
VAN DER BRUGGEN,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, koster, Oprakel