



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW

SARA DE SUTTER

echtgenote van Mijnheer
ROGER DELVOY

geboren te Strijpen, de 14 april 1924 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Velzeke, de 2 december 1966, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

De Kerk wijst ons in deze Adventstijd op de komst van de Verlosser, die door Zijn menswording en lijden onze zaligmaking heeft mogelijk gemaakt.

Ons leven is een advent : een tijd van wachten naar de tweede, de uiteindelijke komst van de Verlosser, om alsdan het eeuwig leven in te gaan, waar noch ziekte noch dood zullen zijn.

Bij het heengaan van een duurzaam familielid weze het een troost te gedenken dat dit leven hier op aarde, met al zijn ellenden en beproevingen, maar een voorbereiding zijn, een proeftijd op dat eeuwige leven bij God. Waar de dood ons scheidt, zal de tweede komst van de Heer ons terug bij elkander brengen om nooit meer gescheiden te worden.

Duurbare Echtgenoot, mijn lieve Zoon en Familielieden, moge deze christelijke gedachte U troosten in deze beproeving. Ik dank U voor uwe genegenheid en toewijding, en beveel mij aan in uw gebed.

Mijnheer Roger DELVOY, haar echtgenoot

Mijnheer Johan DELVOY, haar zoon

Mijnheer en Mevrouw Hector DELVOY-HUTSE,
haar schoonouders

De kinderen van wijlen Mijnheer André DE SUTTER,

Mijnheer en Mevrouw Michel VAN DAMME-DE SUTTER, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Wed. Achiel HAEGEMAN-DE SUTTER en haar echtgenoot Mijnheer Gilbert DE MOOR, Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN HEDDEGEM-DELVOY en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Willy DELVOY-BLEYEN en kinderen,

De families DE SUTTER, DELVOY, VEKEMAN en HUTSE,

zijn zeer erkentelijk voor
Uw blijken van innige deelneming en DANKEN U.