

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

Gedenk in uw vroom gebed de ziel van  
DE HEER

## Richard Livin DE SUTTER

weduwnaar van Mevrouw  
Esther Maria SONCK

geboren te Sint-Lievens-Houtem op 4 september 1911 en godvruchtig overleden te Nukerke op 20 februari 1973, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

---

†

De families DE SUTTER, SONCK,  
WANZEELE en ELOOT,

danken U innig voor uw bliken van  
deelneming en gebeden.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Er zijn mensen die door het lijden gelouterd worden en dieper gaan geloven. Anderen verliezen hun geloof omdat alles duister wordt. Lijden kan dichterbij God brengen of verder van Hem afvoeren.

Richard heeft ook op nog zo relatief jonge leeftijd met de vragen geworsteld : « Waarom moet Ik lijden ? Waarom kan Ik nu niet meer werken en moet Ik een last worden voor mijn familie ?

Maar de waarde en de zin van het lijden vinden wij in de Lijdende Christus die ons ook daarin is voorgegaan. Na de pijnlijke uren in de Hof van Olijven kon Hij gelaten bidden : « Vader, niet Mijn maar Uw wil geschiede. »

... « Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel » werd ook de berustende houding van Richard als hij thuis of bij verpleging de model-lijder Christus mocht ontvangen.

Christus was hem een licht, hij vatte de zin van de beproeving ; hij leerde het lijden de moeite waard vinden. ... « Ja, zo is het goed »... Voor zulke zieken voelen wij spontaan bewondering. Hun moed, hun rust en hun vreugde verrast ons.

Beste kinderen, kleinkinderen, mijn ganse familie en bijzonder allen die mij ter verpleging hebt bijgestaan : de Heer lone U. Bidt voor mij vooral in de Zondagmis opdat Ik weldra U kunne danken door mijn voorspraak bij de Algoede die voor ieder van ons het ergste heeft willen doorstaan.

De Heer geve hem de eeuwige rust.