

Rust nu maar,
je hebt je als een moedig man gedragen.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Remi, Joseph DE SUTTER

echtgenoot van

Mevrouw Denise DE GEYTER

geboren te Sint-Lievens-Houtem
op 25 februari 1930 en godvruchtig overleden
in de kliniek Sint-Elisabeth te Zottegem
op 24 september 1996.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Denise DE GEYTER,

Dirk en Lieve DE SUTTER - MISEREZ en kinderen,
Danny en Albertine VAN DRIESSCHE - DE SUTTER
en kind,

De families DE SUTTER, DE GEYTER, RAES
en DE MOOR.

danken U voor de blijken
van Innige Deelneming in hun rouw.

Het laatste levensblad is gevallen.
Het was goed samen te zijn.

Eind september. Begin van de herfst.
Ook het begin van de herfst voor Remi.
De winter heeft niet mogen zijn voor Remi.

Na een leven van noeste arbeid,
altijd paraat voor vrouw, kinderen en kleinkinderen,
altijd bereid iedereen te helpen,
altijd zwijgzaam over wat hem pijn deed,
heeft hij de lange strijd verloren tegen de ziekte K.

Vader heeft nu geen pijn meer,
geen zorgen meer over de toekomst.
Dank je voor wat je ons allemaal hebt gegeven.

Wie zou hij zelf danken, als hij nog danken kon ?
Denise alleszins, zijn echtgenote die tot de laatste
minuut voor hem zorgde.
Zijn kinderen die steeds voor hem klaarstonden.
Ook zijn kleinkinderen die zijn moed en doorzet-
tingsvermogen hielpen recht houden.
Dank aan zijn broer, zuster, schoonbroer en
schoonzusters voor hun ondersteunende hulp.
Ook dank aan de burens, vrienden, dokters en ver-
plegend personeel die zijn laatste zware periode
hebben helpen doorstaan.

Begraf. en crem. Van Dorpe - Pluym, Sint-Lievens-Houtem
Druk. De Moor - Landrieu, Sint-Lievens-Houtem