

Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft
al sterft hij ook, zal leven. Evang. S. J.



BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

REMI DE SUTTER,

echtgenoot van Mevrouw
IRMA VAN HESSCHE,

geboren te Oosterzele, de 21 januari 1897
en godvruchtig overleden te Zottegem,
de 25 augustus 1962.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Na een leven van hard werken, grote bezorgdheid voor zijn gezin, en van beproevingen niet gespaard, komt de dood hem treffen op een zo ongelukkige wijze.

Onbegrijpelijk is de dood voor de mens, die zijn leven niet ziet in het licht van zijn eeuwige toekomst, die niet geleerd heeft te bidden: Vader uw H. Wil geschiede.

Hij was goed, nauwkeurig en werkzaam in alles wat hem was toevertrouwd. Hij was een man van eenvoud en plicht, gedienschtig voor al wie hij helpen kon. Om zijn eenvoud en zijn minzame omgang was hij geacht door zijn medemens.

Bemide Echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, mijn heengaan zal U diep bedroeven - wij waren samen zo gelukkig - maar door uw geloof weet gij, dat de dood de ingang is tot een nieuw, een eeuwig leven.

Daarboven blijf ik U liefhebben. Als gij leeft zoals ik U voordeed worden wij eens weder verenigd.

Toont mij uw blijvende genegenheid met steeds voor mij te bidden. Ik dank U allen zeer voor alles wat gij voor mij hebt gedaan.

Mijn Jezus barmhartigheid!

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.

(300 d. afi.)

Drukkerij Lourdault' Oosterzele. - Tel. 70.56.19

Mevrouw Remi DE SUTTER, geboren Irma VAN HESSCHE;
Mijnheer en Mevrouw Armand DE SUTTER-DE GUSSEM en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Marcel BUYSE-DE SUTTER en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Georges DE SUTTER-REMUE en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Pierre DE SUTTER-DE SCHAMPHELAERE en
kinderen;

De familie DE SUTTER;
De familie VAN HESSCHE;
De familie D'HAUWERS;
De familie BRACKENIER.

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.