

Wie zijn taak vervulde in dit leven
Hem zal God, de Heer, zijn vrede geven.

†

Wij houden dankbaar in herinnering

DE HEER

Oscar DE SUTTER

echtgenoot van Mevrouw Angèle DE MOOR

geboren te Beerlegem op 7 november 1904
en godvruchtig overleden te Zottegem
(St.-Elisabethkliniek) op 7 september 1988,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945.

Krijgsgevangene.

Vereerd met verscheidene eretekens.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Het leven van de mens is een pelgrimstocht
vol hoop en verwachting naar de Vader, die ons
wenkt; want de dood is de overgang naar het
leven en een opgenomen worden in de volle
vreugde en liefde van God.

Hij was een gelukkige echtgenoot en vader.
Hij werkte voor zijn gezin, goed en toch be-
slist bezorgd maar moedig, eerlijk en trouw,
ziek en toch verdraagzaam.

Vader wij voelen Uw heengaan erg en diep
aan. We zijn U dankbaar om wat ge zijt ge-
weest voor ons.

Dierbare echtgenote hoe zal ik U danken om
de gelukkige jaren die we samen hebben be-
leefd. Dank om al wat werd gedaan om mijn
leven aangenaam te maken. Dank om Uw op-
rechte liefde en toewijding.

Geliefde kinderen en kleinkinderen dank om
alles, om Uw trouwe liefde en trouwe zorgen
in mijn ziekte. Moogt ge allen voor elkaar een
steun en sterkte wezen in eenheid en liefde.
Blijft goed voor moeder en gedenk mij in Uw
gebed.

Angèle DE MOOR,

Lucien en Denise VAN DE VELDE-DE SUTTER,
kinderen en kleinkind,

André en Godelieve DE SUTTER-DHONDT,

De families DE SUTTER, DE MESURE,
DE MOOR en
VAN CAUWENBERGHE,

diepgetroffen door uw welgemeende blijken van
medeleven, gebed en deelneming in hun rouw,
danken U hiervoor oprecht.

Druk. A. Denoyette, Zwalm-Meilegem