

« Ons leven breekt af als een droom in de ochtend, kortstondig is het als gras op het veld ».



In ons gelovig gebed gedenken we

MEVROUW

## Odette DE SUTTER

echtgenote van William SCHIETECATTE,

geboren te Zottegem op 6 april 1957 en godvruchtig overleden in het AZ te Gent op 27 maart 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

Lid van KVLV Zegelsem en van de Bond Grote en Jonge Gezinnen.

Ieder mens droomt van een geluk zonder einde. Wij maken grootse plannen en trachten ze ook te verwezenlijken. Soms onverwacht slaat de dood onze mooiste plannen stuk. Ongenadig hard treft ons dit tragisch en vroegtijdig heengaan. Geen worden zijn bij machte uit te drukken hoe groot en diep onze pijn en verbijstering is door deze leegte, die zo vrij plots ontstond.

Ze was ons zo nabij en dierbaar als goede en trouwe echtgenote, als toegewijde en zorgende moeder, als geliefd familielid en vriendin. Ze leefde totaal en onvoorwaardelijk voor haar gezin. Zij was gelukkig wanneer zij anderen blij en gelukkig kon maken.

Wij blijven dankbaar om dit schoon maar al te kort bestaan : amper 25 jaar.

Alleen de Heer van ALLE LEVEN kan troost en sterkte geven. Hij stierf opdat wij zouden leven, eeuwig leven.

Ook nu zal Hij in het uur van beproeving een God van Liefde zijn.

Dierbare echtgenoot, wij waren samen zo gelukkig en leefden voor elkaar en onze kinderen. Wees gij nu verder goed en zorgzaam voor onze kleine schatten.

Goede familieleden, wij leefden steeds verbonden en liefdevol voor elkaar. Helpt gij nu verder mijn kostbaarste bezit, mijn achterblijvend gezin, schoon en gelukkig op te groeien. Vergeet mij niet in uw liefde en gebed.

« Heer, help ons dit zware kruis moedig te dragen ».

De families DE SUTTER, SCHIETECATTE,  
VAN DORPE, D'HOMME,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in hun zware rouw.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel

