

"Zo ge niet wordt als deze kleinen, zult ge het Rijk
der hemelen niet binnengaan!"

†

LIEFDEVOL AANDENKEN
AAN MEJUFFER

MARTINE DE SUTTER,

dochter van de heer PIERRE en van
Mevrouw MARIETTE DE SCHAMPHELAERE,

geboren te Zottegem, op 28 april 1960
en tot de eeuwige liefde van God, onze Vader,
opgenomen te Gent, op 20 december 1969,
na zalving met het H. Sakrament van het Vormsel.

Ze was zo lief, ze was zo schoon,
het was zo 'n vriendelijk kindeke :
nu siert haar mooi de hemelkroon
ons klein en stil Martineke.
Nu zingt zij in de engelenrei
voor Kristus onze Koning
en schouwt van boven, hemel-blij
op d'ouderlijke woning,
op vader en op moeder neer,
die tneken zo minden,
die eens bij onze Lieve Heer
haar eeuwig wedervinden.
Nu speelt zij voor Maria's troon
en blijft maar aldoor vragen:
Bewaar mijn zusjes en mijn broertjes
en zegen alle dagen
mijn goede ouders, immer meer,
toddát wij eens te samen
na 't korte leven, lieve Heer,
U eeuwig prijzen. Amen.

Dierbare ouders, God vraagt van u een nieuw en
zwaar offer. Weest edelmoedig en herhaalt nu voor
mij wat gij zo schoon en diepgelovig gezegd hebt bij
het verlies van mijn zusie Carine: "God gaf, God
nam, Gods Naam zij gezegend".

Lief kind, wel uit onze ogen,
maar nimmer uit ons hart,
bid, dat wij u weerzien mogen
waar d'engelen tranen drogen
waar scheiding is noch smart.

Gezelle)

†

De heer en Mevrouw Pierre DE SUTTER-
DE SCHAMPHELAERE ;
Jongheer Luc DE SUTTER ;
Juffrouw Kathleen DE SUTTER ;
Juffrouw Anne DE SUTTER ;
Jongheer Filip DE SUTTER ;

De Familie DE SUTTER ;
De Familie DE SCHAMPHELAERE
De Familie VAN HESSCHE ;
De Familie BUYSE

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.