

" Gelukkig de mens die zo geleefd heeft als hij wenst bevonden te worden bij zijn afsterven.,,



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Marie - Eulalie DE SUTTER

Weduwe van Mijnheer

Petrus Van Helleputte

geboren te Scheldewindeke, de 10 februari 1884
en godvruchtig overleden te St Goriks-Oudenhove
de 31 oktober 1965,

gesterkt met de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

De duurzame overledene is door Onze Lieve Heer gezegend met een schone ouderdom en met de trouwe toewijding en genegenheid van haar kinderen en verwanten. Zij heeft de last gedragen van meerdere ziekten en kwalen. Onze Lieve Heer weet best hoe Hij zijn kinderen tot zich voert en Hij zal zeker zijn dienaar allerbest voorbereid gevonden hebben voor de grote ontmoeting met Hem.

Mijn beminde kinderen troost u bij de gedachte dat ik nu bij Onze Lieve Heer gelukkig ben. Troost U ook in de zekerheid dat Gij voor mij gedaan hebt wat gij kondt. Dank U voor uw zorgen.

Deze scheiding is toch niet zo totaal dat zij ons kan beletten in gemeenschap te blijven met mekaar. Integendeel vanuit de hemel blijf ik aan u denken en over u waken.

Tracht Gij van uw kant mij indachtig te zijn in uw gebeden want bij God heeft ook de rechtvaardige barmhartigheid en vergeving nodig.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d. afl)



Mr & Mw Nestor De Sutter-Van Helleputte kinderen
en kleinkinderen

Mr & Mw Georges Van Helleputte-De Sutter kinderen
en kleinkind

Mr & Mw Gilbert Van Helleputte-Tortelboom en
kinderen

Mr & Mw Jacobus Nimmegeers-Van Helleputte kinderen
en kleinkinderen

Mr & Mw Isidoor Van Wijmeersch-Van Helleputte
en kinderen

De Familiën: De Sutter, Van Helleputte, Tienpont
en Van Der Varent.

danken voor Uw blikken van
genegenheid en deelneming.

Uttg. G. Van Der Stichelen St Goriks Oudenhove