

Het H. Kruis is onze Hoop, ons leven en onze verrijzenis.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-THERESIA DE SUTTER

Weduwe van Mijnheer

JAN-BAPTISTE VAN WESEMAEL

geboren te Erpe de 29 Januari 1878 en er zacht in den Heer ontslapen de 20 Augustus 1953.

Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid van de Vrouwenbond en v. het H. Hart.



Het leven is broos: het is als de mist die daalt en kortelings nadien weerom optrekt. Wij zeggen wel: "ons leven", omdat wij het eenmaal hebben gekregen, maar vroeg of laat wordt het ons toch weerom ontnomen. Ons leven is geen eigendom: het is veeleer een lening waarover wij strenge reukenschap zullen te geven hebben en die ons bovendien elk oogenblik kan opgezegd worden.

Gelukkig en voorzichtig is de mens die tracht te leven zoals hij op zijn sterfuur zal wensen geleefd te hebben. (Thomas a Kamp.)

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het ook geschied met het leven van deze achtbare vrouw; de naam des Heren weze gezegend.

Gij weet O Heer, dat zij in ledigheid niet heeft geleefd noch haar brood onverdiend heeft geëten, maar wel in zorgen kommer en vermoetenis voor huisgezin en kinderen. Gij weet ook dat grote en zware beproevingen haar niet bleven gespaard, doch dat ze allen met buitengewoon Geloof en onderwerping aan uw H. Wil heeft aanvaard en gedragen.

O dierbare moeder en grootmoeder, nu herdenken wij met dankbare liefde, alles wat gij sedert zo lange jaren voor ons hebt gedaan, door uw goedheid en uw voorbeeld en wij danken God, dat Hij onze moeder zolang aan onze liefde bewaard heeft.

Vaartwel dierbare kinderen en kleinkinderen, ik stel u onder Gods heilige bescherming bewaar mijn gedachtenis in uw geheugen, en in uwe gebeden, troost elkander mer de hoop op een gelukkig weerzien.

„Mijn Jezus barmhartigheid“.

(300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Oscar Van Wesemael-Van Steertegem, kinderen

Hilda Cyriel, Marcel en Etienne,

Mijnheer en Mevrouw August Ponnet-Van Wesemael,

Mijnheer en Mevrouw Albert Paerewyck-Van Wesemael, kind Christian,

Mijnheer en Mevrouw Remi Van Wesemael-Van Steertegem, kinderen

Albert, Theo, Felici, Dianne en Johan,

De familiën De Sutter Van Wesemael,

Van Gijsegem en Beirens,

danken U voor Uw bliken van deelneming.

Uitg. Noël, Erpe.