

"Wie gelooft in Mij, zal leven, ook al is hij gestorven..  
(Jo. 11 : 25)

Bid de Heer voor de eeuwige rust van zijn dienares

## Maria-Margarita De Sutter

Echtgenote van Heer Kamiel Delbeke

geboren te Opbrakel, de 20 oogst 1898, en voor eeuwig bij de Heer gaan leven de 26 september 1961, te Vichte.

Zij heeft al de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk ontvangen. Zij was lid van de H. Hartebond, van de broederschappen van het H. Hart en de H. Barbara, en van de K.A.V.

De Heer vraagt niet veel van zijn beste vrienden... Hij vraagt alles ! Deze vrouw, dierbare echtgenote en onvergetelijk-bezorgde moeder, had gans haar leven en haar dagelijkse liefde totaal in dienst gesteld van haar familie, twee van haar kinderen had zij als missionaris aan God afgestaan, en een derde aan de K.A., in nederig geloof. Tenslotte heeft de Vader het offer van haar eigen leven gevraagd, en na een korte, pijnlijke ziekte heeft Hij haar voor eeuwig bij Zich genomen.

Zij heeft tijdens haar ziekte nooit geklaagd, nooit geweend. Zij heeft ziekte en dood aanvaard zoals gans haar leven : in blij geloof en vanzelfsprekend betrouwen op God. Voor de dood heeft zij niet gevreesd ; toen ze wist dat ze sterven zou, heeft ze zelf gevraagd alles in gereedheid te brengen.

Alleen wie dicht bij haar ziekbed de laatste weken heeft meegeleefd, weet hoe bezorgd en bekommerd zij was... niet voor haarzelf, maar voor man en kinderen.

Tijdens gans haar leven, maar vooral tijdens haar ziekte was zij voor haar familie en geburen een ontroerend voorbeeld van overgave en liefde. Wie haar kwam bezoeken is getroost en gesterkt van bij haar weggegaan. Dit is inderdaad de genade geweest van dit leven voor de anderen : enig voorbeeld van eenvoudige, diepe liefde voor God en de naaste en van onbeperkt vertrouwen in de Voorzienigheid. Alles heeft de Heer van haar gevraagd, alles heeft zij Hem gegeven. Hij geve haar nu de eeuwige rust.

**Dierbare echtgenoot**, volgens menselijke berekeningen ben ik te vroeg van bij U weggegaan. Wij hadden graag nog enkele jaren samen doorgebracht in stil geluk. De Heer heeft het anders gewild. Dank om uw leven van dagelijkse toewijding voor mij en onze kinderen. Vaarwel. Tot weerziens voor altijd in de hemel.

**Dierbare kinderen**, volgt altijd het voorbeeld dat ik U heb trachten te geven. Weest de troost van uw vader. En hoewel ver van mekaar verwijderd, blijft verenigd in liefde.

**Bemide familieleden, vrienden en kennissen**, dank voor uw liefde en bezorgdheid. Gedenkt mij in uw gebed bij de Heer.

**Dierbare geburen**, speciaal aan U heb ik veel troost gehad tijdens mijn ziekte. Gij zijt mij komen opbeuren en versterken. Gij hebt veel voor mij gebeden in stilte om me niet ongerust te maken, en vol zorg hebt Gij deze laatste weken meegeleefd. Dank om uw diepe genegenheid. Als Gij U wellicht niet-begrijpend afvraagt wat God met dit offer bedoelt, onderwerpt U dan, naar mijn voorbeeld, vol vertrouwen aan Zijn H. Wil. Blijft trouw aan deze buurtgeest. Wij zien mekaar voor eeuwig terug in de hemel.

---

De heer Kamiel DELBEKE

Eerwaarde Zuster Marie-Margarita (Juffrouw Marie-Rose DELBEKE)

Juffrouw Marie-Jeanne DELBEKE

Eerwaarde Pater Willy DELBEKE

Juffrouw Marie-Thérèse DELBEKE

De familiën DE SUTTER-VAN DER BRUGGEN

VAN CRAEYENEST-DELBEKE-DEWAELE

danken U om gebed en medeleven.

---

DRUKK. J. VANOVERBEKE VICHTE.