

Moeke, nu zijt gij thuis
De tijd beneden de zorgen
Een stilstaand geluk zonder morgen
in de hemel, de hemel uw huis.



*In dankbaarheid en liefde
zullen wij blijven gedenken*

MEVROUW

Maria DE SUTTER

weduwe van de Heer
Remi DESSOMVIELE

zij werd geboren te Lembeke op 29 februari 1908
en gaf in geloof en vertrouwen haar leven
in Gods hand te Gent op 26 mei 1981,
gesterkt door de ziekenzalving
en de Pauselijke Zegen.

Met een laatste kruisje en een stille traan,
hebben wij afscheid genomen van jou, moeke,
die ons zo nabij en dierbaar was.

Nu je sterke hart is stilgevallen en je tedere
ogen gesloten zijn, staat je leven ons nog
duidelijk voor de geest.

Je was voor ons een goede moeder, eenvoudig,
werkzaam en kristelijk geïnspireerd. Zoals je
het thuis had geleerd, zo heb je ons die erfenis
doorgegeven. Met volgehouden wijskracht en
met grenzeloze liefde heb jij je ingezet voor het
welzijn van je gezin. Het was je zorg ze paraat

te maken voor het leven en met voldoening heb
je kunnen vaststellen dat het goed was wat je
met vake zaliger hebt proberen tot stand te
brengen.

In de loop van de laatste jaren was je alleen,
maar nooit eenzaam omdat je huis een thuis
was voor je kinderen en kleinkinderen. Voor
allen, vol begrip en goedheid, "moeder zijn"
was voor jou als een natuurlijke gave.

Je was vooral voorbeeldig - gelovig. Een diepe
vroomheid gaf zin en betekenis aan al wat je
deed. Een rijkdom van levendig geloof heb jij
je kinderen ingeprent als het heiligste bezit.

Zo had je bestaan ons nog meerdere jaren kun-
nen opbeuren. Maar plots sloeg de ziekte toe.
Samen met jou hebben wij gehoopt en gevreesd.
Met gelatenheid hebben wij aanvaard dat er geen
beterschap kwam. Je pijn en smart hebben wij
gedeeld. Je moed en volharding heeft ons ge-
troost, want onze hulp bleef beperkt tot tedere
begeleiding.

Voor zovele gaven, voor zovele wenken en be-
moedigingen danken wij je met ontroering en
oprechtheid.

Ons gebed tot de Verrezen Heer opdat Hij jou
laat delen in Zijn hemelse vreugde, onze grote
waardering voor je rijk gevuld leven moge onze
verbondenheid met jou en met mekaar besten-
digen.

Dat je ruste in vrede.

*DE FAMILIE DANKT U
om Uw gebed en troostvolle deelneming.*

Begrav. - Crematie L. Vandenberghe - Tel. 28 13 84